



ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

Οραματισμός λειτουργίας του Φιλήμονα



Στόχοι του ΦΙΛΗΜΩΝΑ από την αρχή ήταν και είναι η δημιουργία ενός Χριστιανικού Κέντρου Αποθεραπείας Εξαρτημένων από ουσίες και αλκοόλ που θα λειτουργεί σε τρεις φάσεις:

1η φάση:

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: όσοι ενδιαφέρονται να αρχίσουν το πρόγραμμα αποθεραπείας ενημερώνονται και προετοιμάζονται.

2η φάση:

ΚΕΝΤΡΟ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ & ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: δέχεται και περιθάλπει τον χρήστη και τον αλκοολικό βοηθώντας τον με στεγνό πρόγραμμα να ξεπεράσει τη σωματική αποστέρωση.

3η φάση:

ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ: Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης ακολουθεί πρόγραμμα επανένταξης σε αστικά κέντρα.

Πληροφορίες μπορείτε να βρίσκετε στο site:
<http://filimon.gec.gr/index.htm>

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα: +30 2262 7 77 806
+30 210 32 31 079

Λογαριασμός Εθνικής Τράπεζας: 104/29626673

Λειτουργία του Κέντρου

Το Κέντρο Επανάταξης βρίσκεται στη Θήβα, σε ένα κτήμα 18 στρεμμάτων.

Η ζωή στην ΘΗΒΑ επικεντρώνεται στα παρακάτω:

- Καθημερινές δουλειές (ατομική καθαριότητα, στρώσιμο κρεβατιών, περιποίηση του κήπου, φροντίδα κατοικίδιων ζώων, καθαριότητα των χώρων).
- Μελέτη του Λόγου του Θεού.
- Προσευχή.
- Εβδομαδιαίες συγκεντρώσεις κάθε Πέμπτη για μελέτη της Αγίας Γραφής.
- Ψυχολογική υποστήριξη.
- Ομαδική θεραπεία.
- Κοινωνική προσφορά στο δήμο της Θήβας (καθαριότητα σκουπιδιών)
- Απασχόληση με αγροτικές εργασίες.
- Εξωτερικές εργασίες (μετακομίσεις, καθαρισμός κήπων)
- Εκπαιδευτικά μαθήματα (Διατροφή, Μαθηματικά, Γεωγραφία κ.α.)
- Αθλητικές δραστηριότητες.
- Εκδρομές

Αιτήματα προσευχής

- Ο Θεός να εργαστεί στις καρδιές των νέων που βρίσκονται στο Πρόγραμμα Επανάταξης.
- Ο Θεός να στηρίζει τους υπεύθυνους του προγράμματος, το Διοικητικό συμβούλιο καθώς και όλους τους θελεοντές, που με αυταπάρνηση συμπαραστέκονται στη σωματική και πνευματική απεξάρτηση των νέων.
- Ο Θεός να παρακινήσει καρδιές, που θα καλύπτουν τα πάγια λειτουργικά έξοδα του Κέντρου αποτοξίνωσης, που ανέρχονται σε 7.000€ το μήνα.



Ποιοι είμαστε

Το 1986 η Α' Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία ξεκίνησε το πρώτο στην Ελλάδα Χριστιανικό Κέντρο Επανάταξης και Εργασιοθεραπείας με την επωνυμία «ο Φιλήμων».

Την περίοδο εκείνη «ο Φιλήμων» ήταν ένα απ' τα πρώτα κέντρα απεξάρτησης που λειτουργούσαν στην Ελλάδα.

Η πρωτοβουλία για την ίδρυσή του, ανήκε στον Λάμπρο Τσοούτσα, ένα νεαρό τοξικομανή, ο οποίος πίστεψε στον Θεό κι Εκείνος άλλαξε τη ζωή του.

Ο Θεός έβαλε στην καρδιά του Λάμπρου τον οραματισμό για τη δημιουργία ενός κέντρου απεξάρτησης με σκοπό τη διακονία σε νέους ανθρώπους που ζουν στην απόρριψη και την περιθωριοποίηση, μπλεγμένοι στα δίχτυα των ναρκωτικών.

Έχοντας βιώσει κι ο ίδιος αυτή τη φοβερή κατάσταση κι έχοντας βγει νικητής με τη δύναμη του Θεού, ο Λάμπρος ήταν ο πλέον κατάλληλος για να βοηθήσει κι άλλους παγιδευμένους νέους να γνωρίσουν τον ζωντανό Θεό και να γλιτώσουν απ' τη μάστιγα των τοξικών ουσιών.

Το κέντρο έχει αλλάξει διάφορους υπεύθυνους μέσα στο πέρασμα των χρόνων.

Παράλληλα, με τη θεραπεία μέσα στο κέντρο αποτοξίνωσης, η διακονία του «Φιλήμονα» αγγίζει και τους γονείς των παιδιών καθώς και την ευρύτερη οικογένειά τους.



Λουλούδια στα σκουπίδια!

Πέρυσι βρήκαμε δυο ορχιδέες πεταμένες στον κάδο ανακύκλωσης! Η μια είχε ένα απομεινάρει λουλουδιού και η άλλη μόνο ένα ξερό κοτσάνι. Ήταν ταλαιπωρημένες και τα φύλλα τους σκισμένα. Δεν ξέραμε αν θα μπορέσουν να συνέλθουν. Όμως βάζοντας τες στην κατάλληλη θέση, σε φωτεινό μέρος, δίνοντας τους το νεράκι τους και το λίπασμά τους με αγάπη, συνήλθαν και φέτος γέμισαν λουλούδια!

Αν λίγη φροντίδα και αγάπη μπορεί να δώσει τόσο όμορφα λουλούδια σε φυτά, πόση διαφορά μπορεί να κάνει η αγάπη σε ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ! Αλήθεια, πόσα τέτοια «ανθρώπινα λουλούδια» είναι «πεταμένα» με άλλο τρόπο ίσως σε κάποιους άλλους «κάδους» της κοινωνίας και μπορεί να μας φαίνονται ότι δεν υπάρχει για αυτά ελπίδα ή γιατρεία για τις δικές τους πληγές στην ψυχή ή στο σώμα ή και στα δυο. Ανθρώπινα λουλούδια με «σκισμένα φύλλα» και ξερούς «μίσχους» από τις αντιξοότητες της ζωής, τα ναρκωτικά, την φτώχεια, την απόρριψη και τόσα άλλα.

Αυτές οι ανθρώπινες «ορχιδέες» όσο ταλαιπωρημένες και τσακισμένες κι αν είναι από την ζωή και τις άσχημες συνθήκες που έχουν αντιμετωπίσει, ΜΠΟΡΟΥΝ να ξαναβγάλουν λουλούδια -όπως και οι ορχιδέες στην φωτογραφία- αν τις αγγίξει η αγάπη του Θεού, μπουν στο φως του Λόγου Του και της χάρις Του και ξεδιψούν κάθε μέρα στον Χριστό - το ζωντανό νερό!

Αυτή η εικόνα είναι μια πρόκληση και ενθάρρυνση για όλους μας: ας ζητάμε ο Θεός να μας γεμίζει με την αγάπη Του, ώστε να βλέπουμε τους άλλους γύρω μας με τα μάτια τα δικά Του και να γινόμαστε κανάλια της αγάπης Του οι ίδιοι! Ας μην βιαζόμαστε να βάζουμε σε κάποιους την ταμπέλα «χαμένη υπόθεση». Ας μην υποτιμάμε την δύναμη της αγάπης, της φροντίδας, και της δεύτερης και τρίτης... ευκαιρίας! Ο Θεός την έδωσε και την δίνει σε εμάς- γιατί να μην την δώσουμε κι εμείς στους άλλους;

Έλλη Χαραλαμπίδη -Μπούκη



Παιδιά που πέρασαν από τον Φιλήμονα...

Κώστας Χατζόπουλος -Υπεύθυνος “Φιλήμονα”

«..Για μένα ο “Φιλήμονας” είναι ένα τόσο αγαπημένο έργο και κομμάτι της ζωής μου, καθώς, πριν από χρόνια, εκεί γνώρισα το Λυτρωτή και Ελευθερωτή μου, που δεν άλλαξε απλά τη ζωή μου, μου έδωσε πραγματική ζωή και αυτή άφθονη... Τον ευχαριστώ που με ευλόγησε να Τον υπηρετώ μέσα από τον “Φιλήμονα” και προσεύχομαι να δούμε ακόμη περισσότερη καρποφορία, για τη δόξα Του!»



Νίκος Κληρονόμος

«Πριν 5 χρόνια απελπισμένος και λίγο πριν το θάνατο, ζήτησα βοήθεια από τους ανθρώπους του Φιλήμονα. Μου την έδωσαν απλόχερα και εκεί γνώρισα τον Κύριο! Με τη χάρη Του σήμερα είμαι απαλλαγμένος από τα πάθη μου έχοντας σώσει τη ζωή μου μα πάνω απ’ όλα την ψυχή μου. Ο Κύριος με ανέστησε και σήμερα έχω δίπλα μου την οικογένεια μου και μια θέση υπευθύνου στην εργασία μου. Δοξάζουμε τον Κύριο για το έλεος και τη χάρη Του».



Αγκαλιά αγάπης, εργαστήρι αλλαγής

Ο Ιησούς Χριστός άνοιξε την αγκαλιά του σε όλους τους ανθρώπους. Χωρίς διακρίσεις και προκαταλήψεις. Και η αγκαλιά του ήταν χώρος ασφάλειας, ήταν ένα μέρος όπου το άτομο ένιωσε πρόσωπο με αξία, έβρισκε αποδοχή και αγάπη. Ταυτόχρονα όμως ήταν και εργαστήρι αλλαγής.

Ακολουθώντας το παράδειγμα του Σωτήρα και Κυρίου μας θέλουμε και εμείς να γίνει ο «Φιλήμονας» μια αγκαλιά αγάπης και ένα εργαστήρι αλλαγής για όσους δρασκελίσουν το κατώφλι του. Το όνομα «Φιλήμονας» είναι εμπνευσμένο από την ομώνυμη επιστολή που υπάρχει στην Καινή Διαθήκη. Σ’ αυτήν ξεδιπλώνεται η ιστορία ενός ανθρώπου, του Ονήσιμου, που καταχράστηκε την εμπιστοσύνη του Φιλήμονα. Ο Ονήσιμος όμως αγίχτηκε από τη μεταμορφωτική χάρη του Θεού και έτσι γράφει ο απ. Παύλος προς τον Φιλήμονα ζητώντας να τον δεχτεί πίσω, γιατί «αυτός που κάποτε ήταν άχρηστος, τώρα είναι χρήσιμος» (Επιστολή προς Φιλήμονα, στίχος 11). Αυτό ποθεί και ο δικός μας «Φιλήμονας». Να δεχτεί ανθρώπους που η εξάρτηση στις ουσίες τούς έκλεψε την αξιοπρέπεια και να τους φέρει μπροστά σε Εκείνον που μπορεί να τους χαρίσει ξανά χαρά και νόημα. Να τους δώσει ζωή άφθονη, αλλά κυρίως αιώνια!!!

Παναγιώτης Κανταρτζής, (Ποιμένας Α΄ Ε.Ε.Ε. Αθηνών)