

Οι Συνεργάτες του Φιλήμονα γράφουν...

Το κάνω με πίστη...

Η αλήθεια είναι ότι εδώ και 2 - 3 χρόνια το θέμα του ΦΙΛΗΜΟΝΑ γυρνούσε στο μυαλό και την καρδιά μου. Σίγουρα έπαιξε ρόλο το ότι ο αδελφός μου (Γιώργος Καμπανός) είχε περάσει από τον ΦΙΛΗΜΟΝΑ, είχε αγαπήσει τον ΦΙΛΗΜΟΝΑ, και πια έδινε τη ζωή του για τον ΦΙΛΗΜΟΝΑ σαν ένας από τους υπευθύνους.

Εγώ με την σειρά μου το έτος 2000 πήγα στο ΦΙΛΗΜΟΝΑ για να βγάλω το πρόγραμμα, διότι είχα και εγώ μεγάλο πρόβλημα με τα ναρκωτικά! Έκατσα σχεδόν 6 μήνες ..αλλά.. δυστυχώς, μόλις βγήκα ξανάπεσα στα ίδια και χειρότερα. Όμως δε θα ξεκάσω αυτά που άκουγα σχετικά με το Θεό. Πριν και μετά από τον ΦΙΛΗΜΟΝΑ είχα την ελπίδα ότι μια ημέρα ο Θεός θα με έβγαζε απ' αυτή την κατάσταση.

Στον χρόνο επάνω ξαναπροσπάθησα να «βγω» από το πρόβλημά μου .. όμως αυτή τη φορά ένας άνθρωπος του ΦΙΛΗΜΟΝΑ μου μίλησε για το κέντρο RETO A LA ESPERANZA, ένα κέντρο χριστιανικό και δωρεάν! Θα έπρεπε να φύγω για ΙΣΠΑΝΙΑ, όπως και έγινε. Έμεινα εκεί 7 χρόνια (3 και κάτι στην Ισπανία και άλλο τόσο στη Νορβηγία σαν εθελοντής εργάτης). Ο Θεός με ευλόγησε, και δε θα μπορούσα να Του το ανταποδώσω ποτέ, αλλά ούτε και στα παιδιά που τόσο με βοήθησαν εκεί!!

Έχω σχεδόν ένα χρόνο που γύρισα στην Ελλάδα και εδώ και 3 μήνες έμαθα ότι ο αδελφός μου φεύγει από τον ΦΙΛΗΜΟΝΑ και χρειαζόταν ένας εργάτης. Τότε κατάλαβα ότι αυτός ο εργάτης μπορεί να ήμουν εγώ, προσευχήθηκα στο Θεό και είπα: «αν είναι κάτι από Εσένα για τη ζωή μου, τότε ΤΟ ΘΕΛΩ!»!

Πολύ γρήγορα όλα με φέρνανε όλο και πιο κοντά στο έργο. Στο ΦΙΛΗΜΟΝΑ, μου πρόσφεραν τη θέση του αδελφού μου. Εδώ και ένα μήνα βρίσκομαι και εργάζομαι στο ΦΙΛΗΜΟΝΑ. Το κάνω με πίστη γιατί ξέρω ότι όλα αυτά τα κίνησε ο Θεός, Τον ευχαριστώ γιατί Αυτός ξέρει τα πάντα!

Επίσης ευχαριστώ και τους ανθρώπους του ΦΙΛΗΜΟΝΑ που με εμπιστεύτηκαν!!!

Ράλλης Καμπανός



Στείλτε μας τις ερωτήσεις σας για να έχετε την άποψη των ειδικών Συνεργατών μας.

Λεωφόρος Αμαλίας 50, 105 58 Αθήνα, Τηλ.: 210 80 25 811, e-mail.: filimonas@gec.gr
<http://filimonas.gec.gr>



ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΦΙΛΗΜΟΝΑ - Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση
Εκδότης – Ιδιοκτήτης: Σωματείο «Φιλήμων» - Χριστιανικό Κέντρο Απεξάρτησης
Λογαριασμός Εθνικής Τραπέζης: 104/296266-73

Τα νέα του Φιλήμονα



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Λίγα λόγια, έτσι για αρχή...

Ποτέ, μα ποτέ μην τα παρατάς...

Λίγο μετά το 2ο Παγκόσμιο πόλεμο, ο Τζώρτζι επισκέφτηκε ένα σχολείο στην Αγγλία και ο δάσκαλος τού ζήτησε να δώσει μια συμβουλή στους μικρούς μαθητές. Χωρίς να σκεφτεί πολύ, τους είπε: 'Ποτέ, ποτέ, ποτέ μην τα παρατάτε'.

Ένα σύντομο, αλλά τόσο δυνατό μήνυμα. Αυτό το μήνυμα θέλει να φέρει και ο 'Φιλήμονας' σε όσους εξαρτημένους θέλουν να απελευθερωθούν. Ποτέ, μα ποτέ μην τα παρατάς, μην απελπίζεσαι, μη συμβιβάζεσαι με την κατάστασή σου, μην εγκαταλείπεις. Η ζωή είναι αγώνας για όλους, για όλους μας. Μόνο που σ' αυτό τον αγώνα δε φτάνει η συμμετοχή, δεν αρκεί η προσπάθεια, επειδή θα ανταμειφτεί μόνο ο νικητής. Το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, η Αποκάλυψη του Ιωάννη, αναφέρεται επανειλημμένα στο Νικητή... Αποκάλυψη 2:7,11,17,26 & 3:21... όστις νικά θέλω δώσει εις αυτόν...

Ήταν και ο Παύλος ένας από τους νικητές και, καθώς έφτανε στο τέλος, κοιτούσε πίσω τη διαδρομή της ζωής του κάνοντας απο-

λογισμό: «...τον αγώνα τον καλό αγωνίστηκα...»

Ο Θεός σε καλεί. Μας καλεί να αγωνιστούμε τον καλό αγώνα και να φτάσουμε στο τέλος νικητές. Σ' έναν αγώνα μακρύ και δύσκολο. Όμως δεν θα είμαστε μόνοι, Αυτός είναι πάντα μαζί μας και τίποτα και κανένας δεν μπορεί να μας πάρει από τα χέρια Του. Αξίζει να Τον εμπιστευτούμε.

Νίκος Κουθουριδής



**Ευχαριστώ,
Ουράνιε Πατέρα,
που με ανέστησες...**

Επιμέλεια στήλης:
Νίκος Κ.

Στο συνέδριο της Κ.Ε.Ν.

Επιμέλεια Στήλης:
Τριαντάφυλλος Π.

Το κάνω με πίστη...

Επιμέλεια Στήλης:
Ράλλης Καμπανός

Ευχαριστώ, Ουράνιε Πατέρα, που με ανέστησες...

Όταν μου πρότειναν από την Κοινότητα να γράψω τη μαρτυρία μου, είπα να, με χαρά, για έναν και μόνο λόγο: για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον Πατέρα Θεό μου, όπως θα καταλάβετε διαβάζοντας αυτό το κείμενο. Δυστυχώς, εγώ δεν είχα την ευκαιρία να μεγαλώσω σε ένα περιβάλλον όπου θα μάθαινα για την αγάπη του Θεού και τη μοναδική θυσία του Σωτήρα μου Ιησού Χριστού, όπως πολλοί από σας που διαβάζετε τη μαρτυρία μου, με συνέπεια μακριά από τον Πατέρα Θεό να κάνω πράγματα καταστροφικά για μένα, αλλά και για τους ανθρώπους γύρω μου. Αγνοούσα παντελώς τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο αλκοόλ, αλλά καθώς βυθιζόμουν κάθε μέρα και πιο πολύ, άρχισα να καταλαβαίνω, όσο και να μην το ήθελα, το τεράστιο πρόβλημα που είχα και ότι έπρεπε κάτι να κάνω για να σώσω το Νίκο. Βλέπετε, στην ηλικία των 26 χρόνων, χρήματα, καλή δουλειά, μηχανές, νυχτερινή ζωή είναι το παν για τους περισσότερους νέους, δυστυχώς... Τότε αρχίζει η εποχή που μπαινοβγαίνει σε προγράμματα στην Ελλάδα και στην Ισπανία, αλλά όλα αυτά ήταν μάταια, γιατί μετά από λίγο πάλι βρισκόμουν στο ίδιο πρόβλημα. Ώσπου έρχεται η στιγμή που θέλω να βάλω τέλος στη ζωή μου αυτοκτονώντας. Ευτυχώς ο Θεός φάνηκε Δυνατός μέσα από το χέρι ενός ανθρώπου, ο οποίος την τελευταία στιγμή με κράτησε, ώστε να μην πέσω στο κενό από μια γέφυρα. Τότε, θυμάμαι, είχα πει πως ήμουν τυχερός. Εκείνη την εποχή, όπως και σήμερα, εκτός από τους γονείς μου, είχα και έναν ακόμη άνθρωπο να με στηρίζει, τη γυναίκα μου, οι οποίοι έβλεπαν καθαρά ότι χάνομαι, ότι με αργά βήματα, αλλά πολύ γρήγορα. Μέσα σε όλα αυτά, στο μυαλό μου αλλά

και στην ψυχή μου κάτι μου έλεγε ότι ο Νίκος πρέπει να ζήσει και έτσι άρχισα να ψάχνω πάλι διέξοδο σωτηρίας. Δουλεύοντας και περνώντας ένα πρωί έξω από την Α΄ Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία, σταμάτησα να διαβάσω τις ώρες Λατρείας. Την πρώτη Κυριακή που πήγα, στο έντυπο Λατρείας υπήρχε το φυλλάδιο του "Φιλήμονα" και χωρίς να ξέρω κανέναν ζήτησα βοήθεια από τον Ποιμένα και έτσι σήμερα είμαι στην Κοινότητα. Σχεδόν 11 μήνες εδώ και διαβάζοντας τον Άγιο Λόγο του Κυρίου μας, καταλαβαίνω πόσο μας αγαπά, πόσο συγχωρητικός είναι και πάντα θέλει να μας βλέπει μόνο ευτυχισμένους! Έχω το μεγάλο προνόμιο να μελετώ την Αγία Γραφή και με τη βοήθεια των Υπευθύνων του Κέντρου στις απορίες μου, προχωρώ πνευματικά. Ο Θεός μας έχει τέτοια δύναμη, που όλα τα μπορεί. Όλα τα άσχημα τα αποτινάζει από πάνω μας, αρκεί να θέλουμε. Κάπνισα, όμως τώρα όχι. Ήμουν φοβερά κυκλοθυμικός και αυτό ο Κύριος το δούλεψε μέσα μου σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έλεγα ψέματα και τώρα τα απεχθάνομαι. Ξέρω τώρα καλά ότι ο Κύριός μου έχει και άλλες ευλογίες για μένα, όπως ξέρω ότι με τη δύναμή Του είμαι δυνατός να παλέψω στη ζωή, όταν επιλέξει ο Κύριος να τελειώσω το Πρόγραμμα. Ευχαριστώ το Θεό που στο δρόμο μου έβαλε τον Ποιμένα της Α΄ Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας και το "Φιλήμονα", αυτό το άγιο σπίτι του Θεού μας που σώζει ψυχές. Τον ευχαριστώ και για όλους τους ανθρώπους που μας προσφέρουν τα πάντα, όπως και για τους εθελοντές! Τώρα ξέρω με πίστη στον Πατέρα Θεό μου και στο Σωτήρα Ιησού Χριστό, το αύριο θα είναι σίγουρα καλύτερο για μένα, αλλά και για τους ανθρώπους που με αγαπούν και με στηρίζουν στον αγώνα μου. "Ευχαριστώ, Ουράνιε Πατέρα, που με ανέστησες ψυχικά και σωματικά από τους νεκρούς. Ευχαριστώ, Κύριε, που

έριξες φως στο δρόμο μου! Ευχαριστώ, ελεήμονα Θεέ, για τη Χάρη Σου σε μένα το αμαρτωλό παιδί σου".

Νίκος Κ.

Στο συνέδριο της Κ.Ε.Ν.

Την προηγούμενη εβδομάδα πήγαμε σαν ΦΙΛΗΜΩΝ στο συνέδριο της Κ.Ε.Ν. στη Λεπτοκαρυά. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα της Αθήνας και τη στασιμότητα του καλοκαιριού, ευκαιρία να συναντήσω ανθρώπους που είχα γνωρίσει στο «αθλητικό» τριήμερο, αλλά και ανθρώπους που συναντώ στην Αθήνα και δεν έχω την ευκαιρία να γνωριστώ ή και να μιλήσω μαζί τους. Τον τελευταίο χρόνο της ζωής μου είμαι στον Φιλήμονα. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν είχα καλές σχέσεις με εκκλησιές και θρησκείες, ποτέ δε μου είχε δοθεί βέβαια και η ευκαιρία για μια τέτοια γνωριμία. Ένιωθα ότι κάτι σημαντικό λείπει από τη ζωή μου και δυστυχώς έψαχνα πάνω από 20 χρόνια να το βρω στον κόσμο της παραίσθησης και της ψευτιάς. Όταν έφτασα σε πολύ δύσκολο σημείο απόγνωσης, εκεί αποφάσισα ότι μόνος μου δεν μπορούσα να κάνω τίποτα καλό. Τότε ζήτησα τη βοήθεια του Θεού: επειδή δεν είχα το θάρρος να τερματίσω τη ζωή μου εγώ, του ζήτησα να το κάνει Αυτός για μένα... δεν άντεχα άλλο! Νιώθω τυχερός γιατί με άκουσε! Ερχόμενος στο ΦΙΛΗΜΩΝ πιστεύω πως ο άνθρωπος της ψευδαίσθησης, του μίσους, της ψευτιάς και της ντροπής.. πέθανε! Αλλά

και ο κόσμος που με περιέβαλλε άλλαξε αυτόματα και έγινε... «εσείς». Νιώθω ότι είμαι ακόμα στην αρχή όσον αφορά τη σχέση μου με τον Ιησού Χριστό, αλλά για ένα είμαι σίγουρος: ότι δε θα με προδώσει ποτέ και θα είναι δίπλα μου. Από Εκείνον ξεκινώ τις σκέψεις μου, τη μέρα μου, τα πάντα. Είναι δρόμος που δεν έχει ντροπή, ψευτιά, πόνο και μοναξιά, είναι δρόμος αληθινός, ο δρόμος που έψαχνα χρόνια να βρω, ο δρόμος που ζω και ακολουθώ τον τελευταίο χρόνο. Τα τελευταία χρόνια ζούσα στο Λιτόχωρο Πιερίας, δίπλα στη Λεπτοκαρυά. Περνούσα συχνά μπροστά από την κατασκήνωση και δεν μπορούσα να καταλάβω τι γινόταν εκεί. Την προηγούμενη εβδομάδα η αλλαγή ήταν ότι ήμουν ΜΕΣΑ στην κατασκήνωση υγιής, γαληνεμένος, με ανθρώπους που νοιάζονται για μένα γύρω μου και με σύμμαχο τον Κύριό μου. Ξέρω τι θέλω (επιτέλους) και έχω βρει ένα δρόμο για να προχωρήσω. Έβλεπα ανθρώπους γνωστούς από το παρελθόν να πέρανε «χαμένοι» έξω από τα όρια της κατασκήνωσης και καταλάβαινα πώς και πού ήμουν, αλλά και πώς και πού είμαι τώρα. Ειλικρινά ευχαριστώ το Θεό που μ' έφερε μέσα στην «κατασκήνωσή Του» και εσάς που με δεχτήκατε κοντά σας με αγάπη. ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΤΕ ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΑ! Να σας πω και κάτι που πιστεύω ακράδαντα... Ο ΙΗΣΟΥΣ ΖΕΙ!!

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Π.

As προσευχόμαστε για...

τους Υπευθύνους του Φιλήμονα

Για το Δούκα Νίκο, τον Καμπανό Ράλλη και το Χατζόπουλο Κώστα.

- Να τους δίνει ο Κύριος ιδιαίτερη δύναμη, να τους δίνει υγεία.
- Να δίνουν χρόνο με το Θεό και τις οικογένειές τους που υπομονετικά τους στηρίζουν.
- Τέλος να ευχαριστήσουμε το Θεό για το Γιώργο Καμπανό που τόσα χρόνια υπηρέτησε το Φιλήμονα με συνέπεια και αγάπη και να ζητήσουμε ακόμα να έχει μια ευλογημένη φοιτητική πορεία.