

... για τους γονείς και όχι μόνο

νέα προοπτική στη ζωή μας...

Συχνά ακούμε και διαβάζουμε για διάφορες εξαρτήσεις και τα αποτελέσματά τους. Πολύς θόρυβος γίνεται τα τελευταία χρόνια για το κάπνισμα και τις βλαβερές συνέπειές του όχι μόνο στον καπνιστή, αλλά και στους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά του, ακόμα και στη δημόσια υγεία.

Πρόσφατα, στην Ολλανδία αποφασίστηκε να κλείσουν κάποια καταστήματα που πουλούσαν νόμιμα ελαφριά ναρκωτικά, επειδή βρίσκονται κοντά σε σχολεία.

Κρατικά και ιδιωτικά προγράμματα επιχορηγούνται για να υποστηρίξουν ανθρώπους που χρειάζονται επανένταξη στον κοινωνικό ιστό, είτε γιατί ξόδεψαν τη ζωή τους στη φυλακή, ή ενδεχόμενα έπεσαν σε διάφορα «κανάλια» των ναρκωτικών ή στο αλκοόλ.

Στις ΗΠΑ και όχι μόνο σχεδιάζονται και υλοποιούνται προγράμματα απεξάρτησης από σύγχρονες μάστιγες, όπως ο εθισμός των εφήβων στον Η/Υ, την τηλεόραση ή τη μαγία του υπερ-καταναλωτισμού σε μικρούς και μεγάλους. Νέα κοινωνικά ζητήματα αναδεικνύονται με τα κρούσματα της ενδο-οικογενειακής βίας, εκμετάλλευσης γυναικών και παιδιών, ομοφυλοφιλίας και την αύξηση της εγκληματικότητας, με αποτέλεσμα τη σύγχυση, τη διάρρηξη του κοινωνικού ιστού και την εμφάνιση κατάθλιψης σε ολοένα αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων.

Καθώς πλησιάζουν οι γιορτές των Χριστουγέννων, ας δώσουμε νέα προοπτική στη ζωή μας, καθώς θα στραφούμε στο μοναδικό πρόσωπο που μπορεί να την αλλάξει, να μας δώσει ανανέωση, ελπίδα και καινούργια προοπτική. Αυτό το πρόσωπο, ο Ιησούς Χριστός, ας μην είναι μόνο καλεσμένος μας τούτες τις γιορτινές μέρες, αλλά ας Του δώσουμε τη θέση που Του ανήκει μέσα στην καρδιά μας: τη θέση του βασιλιά στο θρόνο της ζωής μας καθημερινά και για πάντα...

Γρηγόρης Ρήγος

Ας προσευχόμαστε για... τους υπευθύνους του Φιλήμονα, Γιώργο, Νίκο και Κώστα

Πατέρα, να τους προστατεύεις από τις επιθέσεις του πονηρού είτε στον πνευματικό είτε στο φυσικό χώρο, καθώς υπηρετούν ανθρώπους που οι περισσότεροι είναι κάτω από το κράτος του εχθρού.

Να τους δίνεις εσύ ο Κυρίαρχος Θεός:

- δύναμη να εκτελούν το θέλημά Σου σε αντίξοες συνθήκες,

- υπομονή στις απογοητεύσεις και τις θλίψεις του έργου,

- σοφία για το χειρισμό του κάθε τροφίμου,

- χρόνο με το Θεό και τις οικογενειές τους που υπομονετικά τους στηρίζουν,

- ανθρώπους δίπλα τους που Εσύ θα τους οδηγείς για να τους εμψυχώνουν.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΦΙΛΗΜΟΝΑ, ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΟ 2009.

Στείλτε μας τις ερωτήσεις σας για να έχετε την άποψη των ειδικών Συνεργατών μας.

Λεωφόρος Αμαλίας 50, 105 58 Αθήνα, Τηλ.: 210 80 25 811, e-mail.: filimonas@gec.gr

<http://filimon.gec.gr>



ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΦΙΛΗΜΟΝΑ - Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση
Εκδότης - Ιδιοκτήτης: Σωματείο «Φιλήμων» - Χριστιανικό Κέντρο Απεξάρτησης
Λογαριασμός Εθνικής Τραπέζης: 104/296266-73

Τα νέα του Φιλήμονα



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Λίγα λόγια, έτσι για αρχή...

Ο απροσδόκητος Σωτήρας

Μια από τις πιο γνωστές προφητείες για τη γέννηση του Χριστού ήταν αυτή που καθόριζε τον τόπο που θα γεννηθεί ο Μεσσίας: τη Βηθλεέμ. Όταν οι μάγοι έφτασαν στα Ιεροσόλυμα και ρωτούσαν πού είναι ο νεογέννητος βασιλιάς, πήραν την εξής απάντηση: Στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, γιατί έτσι γράφει ο προφήτης... (Ματθ. 2:5, ΝΜΒ).

Γιατί η Βηθλεέμ; Επειδή σε αντίθεση με τις μεγάλες πόλεις του Ιούδα, η Βηθλεέμ ήταν μικρή και ασήμαντη. Και ο Θεός διαλέγει τους ταπεινούς και αδύναμους για να ντροπιάσει τους περήφανους (Α΄ Κορ. 1:27-29).

Η προφητεία του Μιχαία δόθηκε κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Ιερουσαλήμ. Ενώ ήταν περικλωμένοι, ο προφήτης τούς ενθάρρυνε να πολεμήσουν ως εξής: Αλλά από εσένα Βηθλεέμ, πόλη της περιοχής όπου κατοικεί η συγγένεια Εφραθά, αν και είσαι μια από τις πιο μικρές πόλεις του Ιούδα, εγώ θα κάνω να προέλθει εκείνος που θα γίνει άρχοντας του Ισραήλ. Η καταγωγή του είναι πολύ παλιά, ανάγεται στις αρχαίες μέρες (Μιχαίας 5:1-2). Μέσα στη μαυρίλα υπάρχει ελπίδα, επειδή ο Θεός θα στείλει το Μεσσία, ο οποίος μάλιστα θα έρθει από τη Βηθλεέμ. Σαν ο Θεός να λείει στο λαό Του: «Οι εχθροί στην πόρτα σας, η κατάντια σας, οφείλεται στο γε-

γονός πως Με εγκαταλείψατε. Θα σας δώσω έναν "άρχοντα" που θα είναι δικός Μου. Αυτός θα σας ποιμάνει με δύναμη και με τη μεγαλειώδη δική Μου παρουσία. Αυτός θα φέρει την καρδιά σας κοντά Μου» (Μιχαίας, 5:4-5).

Οι λύσεις που υπόσχεται ο Θεός για τα προβλήματά μας είναι πιο μεγάλες από αυτές που φανταζόμαστε. Το πρόβλημα, όμως, είναι πως αυτές οι λύσεις του Θεού δεν είναι αυτές που θέλουμε εμείς. Ενώ προσευχόμαστε «Θεέ, βγάλε με από τα προβλήματά μου, γλίτωσέ με από τους εχθρούς», ο Θεός στέλνει ένα σωτήρα για άλλου είδους προβλήματα. Η λύση στα προβλήματά μας δεν είναι απλά να τα πάρει ο Θεός, αλλά να μας φέρει κοντά Του.

Η γνώμη του Θεού είναι πως το μεγαλύτερο πρόβλημα, αυτό που τελικά προκαλεί όλα τ' άλλα είναι η βαθιά μας επιθυμία να ζούμε χωρίς το Θεό, δηλαδή η αμαρτία, δηλαδή το ότι διαλέγουμε να ζούμε προσποιούμενοι ότι ο Θεός δεν υπάρχει ή δεν ενδιαφέρεται ή δεν Τον χρειαζόμαστε.

Γι' αυτό μας έστειλε στον κόσμο ένα σωτήρα από την αμαρτία. Εύχομαι, λοιπόν, τα φετινά Χριστούγεννα να προσκαλέσουμε το Χριστό να μας φέρει κοντά Του συγχωρημένους, συμφιλιωμένους με το Θεό, αναγεννημένους!!!

Γιώργος Αδάμ

... ο Θεός κάτι ζητάει από μένα

Σπύρος

Ας προσευχόμαστε για... τους υπευθύνους του Φιλήμονα

νέα προοπτική στη ζωή μας...

Γρηγόρης Ρήγος

... ο Θεός κάτι ζητάει από μένα

Μεγάλωσα σε χριστιανικό περιβάλλον, όμως όλοι γύρω μου μιλάγανε για ένα Θεό τιμωρό. Μου λέγανε «μην κάνεις αυτό, είναι αμαρτία, θα πας στην κόλαση», «μην κάνεις το άλλο, θα τιμωρηθείς» κλπ. Έτσι λοιπόν οργίστηκα με το Θεό και είπα ότι δεν υπάρχει.

Όμως είχα οργή μέσα μου για οτιδήποτε συνέβαινε στην κοινωνία.

Η καταπράυνση της οργής μου σκεφτόμουνα θα ερχότανε με τα ναρκωτικά.

Μόλις τελείωσα το σχολείο πήγα στην σχολή του Π.Ν. και εκεί δοκίμασα τα ναρκωτικά. Πρώτη

μετάθεση ήταν στην Κρήτη και εκεί απελευθερώθηκα ή τουλάχιστον έτσι νόμιζα. Αρχισα όμως να αρρωσταίνω.

Μόλις γύρισα στην Αθήνα ήμουν ένας άρρωστος άνθρωπος.

Η κατάληξη ήταν να πάω φυλακή για δύο χρόνια για κλοπή και έτσι με διώξαν από το Ναυτικό (το τέλος της καριέρας μου). Όμως αυτό ανέβαζε την αδrenalίνη μου και δεν ήθελα να τελειώσει.

Ξαναπήγα στη φυλακή για δύο χρόνια για τον ίδιο λόγο. Ήμουν ένας άρρωστος άνθρωπος, χρειαζόμουν ναρκωτικά για να σηκωθώ το πρωί, να πιω καφέ, να περπατήσω, να φάω, να κοιμηθώ.

Τη δεύτερη φορά που βγήκα από τη φυλακή είπα ότι δε θέλω να το περάσω άλλο αυτό. Στεναχωρούσα τους δικούς μου, τη μητέρα μου και τον πατέρα μου, τα αδέρφια μου. Όμως δεν τελείωσε εδώ. Ξαναπήγα στη φυλακή για τέσσερα και πλέον χρόνια, για εμπόριο ναρκωτικών.

Σ' αυτή την φυλακή «τα είδα όλα», όπως λέει ο λαός. Είδα την απομόνωση, μπήκα στα παιχνίδια της φυλακής όπου ίσχυε ο νόμος του ισχυρότερου. Εκεί ήμουν τελείως μόνος μου. Πού είναι ο Θεός, έλεγα. Πουθενά δεν είναι ο Θεός. Καμιά ένδειξη ότι υπάρχει.

Αποφυλακίστηκα και ήμουν πλέον σίγουρος ότι δεν ήθελα να το ξαναπεράσω αυτό. Βγήκα έξω, δούλεψα όπως όλοι οι άνθρωποι, αλλά τα ναρκωτικά δεν έλεγα να τα κόψω.

Έως ότου γνώρισα το «Φιλήμων» και γνώρισα το Θεό. Εκεί άκουσα πως ο Θεός είναι καλός και κατέβηκε εδώ στη γη

για αυτούς που είναι ασθενείς και έχουν δεσμά. Το κράτησα αυτό που άκουσα, ρώτησα αυτόν που το είπε και μου πρότεινε να διαβάσω την Αγία Γραφή. Αποφάσισα να δώσω την καρδιά μου στο Χριστό αφού μου αποκαλύφθηκε ο Θεός και διάβασα την Αγία Γραφή σε έξι μήνες. Από τότε συνεχίζω να τη διαβάζω καθημερινά.

Τον εαυτό μου θα τον παρομοιάζω με το λαό Ισραήλ, που ενώ ο Θεός ήταν ο Κύριός του, μετά την υποδούλωσή τους από τους Αιγυπτίους και την έξοδο από την Αίγυπτο, τους γυρνούσε σαράντα χρόνια μέσα στην έρημο μέχρι να τους βάλει στη γη της Επαγγελίας, τη Χαναάν, επειδή προσκυνήσανε άλλους θεούς. Όμως ο Θεός επειδή είναι καλός και ελεήμων, έδειχνε τα σημάδια Του βγάζοντας νερό από την πέτρα για να ξεδιψάσουνε και στέλνοντάς τους το μάννα και τα ορτύκια για να φάνε.

Έτσι και εγώ, προσκύνησα άλλους θεούς, όμως ο Θεός μου δεν με άφησε και έδειχνε τα σημάδια Του στη ζωή μου.

Πόσες φορές τράκαρα και είμαι ζωντανός, δοξάζω το Θεό. Πόσες φορές έπεσα σε κώμα από χρήση και είμαι ζωντανός, δοξάζω το Θεό. Πόσες φορές με έσωσε από μαχαιρώματα και φιλονικίες με άλλους και είμαι ζωντανός, δοξάζω το Θεό.

Η μητέρα μου μου έλεγε ότι ο Θεός κάτι ζητάει από μένα. Το πιστεύω αυτό. Οι προσευχές του πατέρα μου και της μητέρας μου «πίασανε». Σώθηκα από τα ναρκωτικά και όχι μόνο αυτό, εμπιστεύ-

τηκα τη ζωή μου στο Χριστό γιατί μόνο Αυτός μπορεί να μας λυτρώσει και θα ακολουθήσω το δρόμο που μου δείχνει διαβάζοντας την Αγία Γραφή.

Ευχαριστώ το Θεό που έβαλε το «Φιλήμων» στο δρόμο μου για να Τον γνωρίσω, το Θεό τον Ισχυρό, της αγάπης, το Θεό της ειρήνης, το Θεό της δικαιοσύνης, το Θεό της συγχώρησης, το Θεό του σύμπαντος, το Θεό της λύτρωσης, το Θεό του ουρανού και της γης, το Θεό μου.

Ευχαριστώ το «Φιλήμων» που υπάρχει και είναι ευλογία για αυτούς που έρχονται για να σωθούν από τα δεσμά των ναρκωτικών.

ΣΠΥΡΟΣ

