

Όταν υπάρχουν άνθρωποι που εμπιστεύονται το Θεό...

Όταν πριν από 23 χρόνια, ο οραματισμός του «Φιλήμονα» για την περιθαλψη ατόμων εξαρτημένων από ουσίες, ξεκινούσε και γίνονταν τα πρώτα βήματα σε κείνο το ημιυπόγειο της οδού Αγράφων στο Κουκάκι, η υλοποίηση του τελικού στόχου, δηλαδή η απόκτηση ενός κτιρίου σε κάποιο αγρόκτημα, σαν κέντρου απεξάρτησης, φαινόταν «άπιαστο όνειρο»!

Κι όμως, όταν υπάρχουν άνθρωποι που εμπιστεύονται το Θεό και αγαπούν τη διακονία που ο Κύριος τους εμπιστεύθηκε, η απάντηση του Θεού είναι θαυμαστή! Έγιναν μικρά και μεγάλα βήματα πίστης, που σήμερα μας οδήγησαν στην πραγματοποίηση του «ονείρου». Αρχικά, πριν από αρκετά χρόνια ο Κύριος προμήθευσε (και όσοι γνωρίζουν τις λεπτομέρειες, το ξέρουν αυτό) ένα αγρόκτημα 18 στρεμμάτων στην πεδιάδα της Θήβας. Στη συνέχεια, ένα καινούργιο κτίριο, φτιαγμένο ειδικά για τις ανάγκες του κέντρου απεξάρτησης, φυτεύτηκε στην πεδιάδα της Θήβας. Καθώς στεκόμαστε και το βλέπουμε σήμερα, δεν μπορούμε παρά να αναγνωρίσουμε ότι ο Θεός το προμήθευσε! Φαίνεται απίστευτο κι όμως είναι αληθινό! Οι αγώνες, οι αγωνίες, οι κόποι των τριών τελευταίων ετών έφεραν το ποθητό αποτέλεσμα.

Ξέρουμε ότι εκτός από τους υπεύθυνους αυτού του έργου, υπήρξαν πολλοί άλλοι «φίλοι» του Φιλήμονα, που προσεχθήκαν, ενθάρρυναν, ενδιαφέρθηκαν και συνεισέφεραν με θυσία, για να βρεθούμε στο σημείο αυτό, δηλαδή να έχουμε ένα ολοκαίνουργιο κτίριο. Δεν είναι, βέβαια, πλήρως αποπερατωμένο. Το κτίριο είναι ολοκληρωμένο εξωτερικά, καθώς επίσης και το ισόγειο και το μισό ημιυπόγειο, με όλες τις βασικές λειτουργίες του τελειωμένες. Δεν είμαστε μακριά από την ολοκλήρωση του όλου έργου, αφού ημιτελείς είναι εσωτερικά μόνο ο Α΄ όροφος και το άλλο μισό ημιυπόγειο.

Είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός θα προμηθεύσει και τα απαραίτητα χρήματα για την κάλυψη των χρεών που ήδη υπάρχουν, αλλά και για την πλήρη αποπεράτωση του κτιρίου. Όταν ο Νεεμίας και ο λαός του Θεού άρχισαν να ανοικοδομούν το τείχος της Ιερουσαλήμ και έφθασαν στη μέση και ήρθαν τα εμπόδια, είπαν «ημείς προσπυχήθημε εις τον Θεόν ημών» (Νεεμ. 4:9) και συνέχισαν τον αγώνα λέγοντας «ο Θεός ημών θέλει πολεμήσει υπέρ ημών» (Νεεμ. 4:20).

Ευχή μας και προσευχή μας είναι τα παιδιά που διακονούνται στην καινούργια οικοδομή της Θήβας να γίνουν μέρος της πνευματικής οικοδομής της οποίας ακρογωνιαίος λίθος είναι ο Χριστός και τα «πιστά παιδιά» Του συνοικοδομούνται σ' αυτήν (Εφεσ. 2:20-22).

Κώστας Νούσιος

Το ΔΣ του ΦΙΛΗΜΟΝΑ, Ο Διευθυντής,
οι Υπεύθυνοι του Κέντρου και όλοι οι Συνεργάτες,
Σας εύχονται **ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ** και **ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ** το 2010.

Στείλτε μας τις ερωτήσεις σας για να έχετε την άποψη των ειδικών Συνεργατών μας.

Λεωφόρος Αραλίας 50, 105 58 Αθήνα, Τηλ.: 210 80 25 811, e-mail.: filimonas@gec.gr
<http://filimon.gec.gr>



ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΦΙΛΗΜΟΝΑ - Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση
Εκδότης – Ιδιοκτήτης: Σωματείο «Φιλήμων» – Χριστιανικό Κέντρο Απεξάρτησης
Λογαριασμός Εθνικής Τραπέζης: 104/296266-73

Τα νέα του Φιλήμονα



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



Λίγα λόγια, έτσι για αρχή...

...ας δεχτούμε ταπεινά και με ευγνωμοσύνη το δώρο του Χριστού!

Υπάρχουν ορισμένα ανέκδοτα που έχουν ένα ξεχωριστό θεολογικό βάθος. Αυτό που θα σας αφηγηθώ έχει ως πλαίσιο τα Χριστούγεννα, αλλά ως θέμα τον άνθρωπο! Ο Κωστάκης λοιπόν αποφάσισε να γράψει γράμμα στον Ιησού για να Του ζητήσει κάτι για τα Χριστούγεννα. Ξεκινά λοιπόν και γράφει: «Ιησού, ήμουν πολύ καλό παιδί όλο το χρόνο, γι' αυτό σε παρακαλώ δώσε μου αυτά τα Χριστούγεννα για δώρο ένα ποδήλατο». Το κοιτά, όμως δε μένει ικανοποιημένος και το ξαναγράφει: «Ιησού, προσπάθησα να είμαι καλό παιδί, αλλά αυτή η αδελφή μου μού σπάει τα νεύρα και δε με αφήνει. Σου υπόσχομαι όμως να διορθωθώ, γι' αυτό σε παρακαλώ δώσε μου αυτά τα Χριστούγεννα ένα ποδήλατο». Ξανά όμως δεν είναι ικανοποιημένος. Βγαίνει λοιπόν κρυφά από το δωμάτιό του, πηγαίνει στη φάνη που είναι κάτω από το δέντρο. Κοιτά γύρω του κι όταν σιγουρεύεται ότι κανείς δεν τον βλέπει, παίρνει τη Μαρία, τη βάζει στην τσέπη της πιτζάμας του και τρέχει στο δωμάτιό του. Την κρύβει σε ένα συρτάρι και ξαναγράφει το γράμμα: «Ιησού, αν θέλεις να ξαναδείς τη

μπιέρα σου... τότε το καλό που σου θέλω, δώσε μου ένα ποδήλατο για τα Χριστούγεννα». Αν αυτό που έκανε ο Κωστάκης σάς φαίνεται αστείο, πρέπει να σας πω ότι το ίδιο κάνουμε όλοι μας. Ίσως δε φτάνουμε στις «ακραίες» ενέργειες του Κωστάκη, όμως ουσιαστικά πιστεύουμε το ίδιο. Έχουμε την ίδια ακριβώς «θεολογία». Νομίζουμε ότι για να μας δώσει ο Θεός, πρέπει πρώτα εμείς να δώσουμε κάτι σ' Αυτόν. Νομίζουμε ότι η ευλογία, η εύνοια, η ζωή που ο Θεός μπορεί να μας δώσει είναι κάτι που θα πρέπει να το ανταλλάξουμε με κάτι δικό μας. Το μήνυμα των Χριστουγέννων είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι ότι ο Θεός έδωσε. Έδωσε όχι επειδή εμείς δώσαμε, ούτε επειδή θα Του δώσουμε. Έδωσε όχι επειδή ήμασταν πολύ καλοί ή αρκετά καλοί. Έδωσε όχι γιατί ήταν αναγκασμένος ή γιατί έμεινε ικανοποιημένος. Έδωσε. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε έδωσε. Και τι έδωσε; τον μονογενή Υιό Του, ώστε όποιος πιστεύει σ' αυτόν να μη χαθεί, αλλά να έχει ζωή. Φέτος τα Χριστούγεννα ας πάψουμε να γράφουμε αφελή γράμματα αυτοδικαίως ή διαπραγματεύσους και ας δεχτούμε ταπεινά και με ευγνωμοσύνη το δώρο του Χριστού.

Γιώτης Καταρτζής

Μην μας ξεχνάτε στις προσευχές σας...

Τριαντάφυλλος

Ο "Φιλήμων" έχει πλέον το δικό του σπίτι!

Κώστας Χατζόπουλος

Όταν υπάρχουν άνθρωποι που εμπιστεύονται το Θεό...

Κώστας Νούσιος

Μετάβαση στη Θήβα...

Ημέρα Τρίτη 24 Νοεμβρίου: η ημέρα της μετακόμισης από την Άνω Βούλα στη Θήβα. Σε προσωπικό επίπεδο, αυτή την αλλαγή την περίμενα σαν κάτι που πρέπει να γίνει. Για το λόγο ότι η περιοχή που ήταν πριν ο «Φιλήμων» δεν συμβάλλει στην πορεία ενός ατόμου που θέλει σε πνευματικό επίπεδο να έρθει σε κοινωνία με το Θεό. Όταν μπορεί κάποιος να αποφύγει πειρασμούς και καταστάσεις χρειάζεται να υπάρχει ένας τόπος, μια κατοικία όπως είναι ο νέος «Φιλήμων» στη Θήβα, ο οποίος μπορεί να σου προσφέρει ένα προστατευόμενο περιβάλλον. Και γι' αυτό πιστεύω ότι ο Θεός έχει ένα σχέδιο. Παρόλο ότι υπήρξαν εμπόδια και άγχος στη μετακόμιση, τελικά λειτουργήσαμε σαν ομάδα ή καλύτερα σαν μια οικογένεια που έχει τον ίδιο σκοπό και στόχο την προστασία των μελών της, υπό μία καθοδήγηση και προς ένα τελικό προορισμό. Και πιστεύω ότι τελικά ο καθένας μας θα προσπαθήσει να βάλει το λιθαράκι του ή καλύτερα τον ακρογωνιαίο λίθο του, ώστε ο «Φιλήμων» να έχει κάτι από όλους μας. Και όπως λέει στη Γραφή, αυτούς που ο κόσμος θεωρεί παρακατιανούς και περιφρονημένους, εκείνους διάλεξε ο Θεός, τα μηδενικά, για να καταργήσει όλους θεωρούν πως είναι κάτι.

Νίκος Φ.



Πεύκη



Βούλα

Μην μας ξεχνάτε στις προσευχές σας...

Μετά από πάρα πολλές αναβολές, πολλές προσευχές και πολύ μεγάλη προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα του «Φιλήμονα», έγινε η πολυπόθητη μετακόμιση στο κτίριο της Θήβας. Με τη βοήθεια του Κυρίου όλα πήγαν καλά. Υπάρχουν βέβαια ακόμη πάρα πολλά που πρέπει αμέσως να γίνουν, αλλά αυτό το γεγονός είναι που μας δραστηριοποιεί περισσότερο. Τα του κτιρίου έχουν σχεδόν τελειώσει και μένει η διαμόρφωση του χώρου εξωτερικά. Σκεφτόμαστε, εκτός από τη δημιουργία κήπου και παρτεριών, να φιλοξενήσουμε και διάφορα οικίσια ζωάκια. Στα μελλοντικά μας σχέδια είναι και η κατασκευή ενός γηπέδου 5x5. Με τη βοήθεια του Κυρίου πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Εμείς έχουμε τη θέληση και την όρεξη και ξέρουμε ότι έχουμε σύμμαχο την προσευχή σας. Σας περιμένουμε όλους σιγά-σιγά να μας επισκεφτείτε για να δείτε και μόνοι σας. Μην μας ξεχνάτε στις προσευχές σας, ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΤΕ ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΑ, είναι η μόνη λύση.

Τριαντάφυλλος



Το νέο κτίριο στη Θήβα



Ο «Φιλήμων» έχει πλέον το δικό του σπίτι!



Το Σεπτέμβριο του 2006 ο «Φιλήμων», μετά από ένα προσωρινό κλείσιμο για το καλοκαίρι, επανέρχεται στο σπίτι στην Πεύκη που του είχαν δωρίσει και στεγάζονταν επί 18 χρόνια. Για να μπορέσει να δεχτεί ξανά τα παιδιά στο κέντρο, έπρεπε να επιδιορθωθεί, καινούργια κρεβάτια, ντουλάπες, βάψιμο κ.α. Ξέραμε βέβαια, ότι όλα θα ήταν προσωρινά, διότι ο οραματισμός για το οικόπεδο στη Θήβα άρχισε να ενεργοποιείται. Πριν από αυτό, μετακομίσαμε ακόμη μια φορά, αυτή τη φορά στην Βούλα. Εκεί, ξανά χρειάστηκαν επισκευές και εργασίες, ώστε να είναι το σπίτι όσο το δυνατό καταλληλότερο για να στεγάσει ένα πρόγραμμα απεξάρτησης και επανένταξης όπως το δικό μας. Μείναμε δύο χρόνια, με μεγάλες λειτουργικές δυσκολίες, όμως πέρασαν πολύ γρήγορα. Ίσως γιατί σχεδόν αγγίζαμε το στόχο της Θήβας. Και το Νοέμβριο του 2009 έγινε αυτό που ξεκίνησε σαν επιθυμία 24 χρόνια πριν: ο «Φιλήμων» έχει πλέον το δικό του σπίτι! Δεν πιστεύω ότι μπορώ να εκφράσω με λόγια πόσο σημαντικό είναι αυτό το έργο. Ως θεραπευμένοι και αργότερα ως ένας από τους λειτουργικούς υπεύθυνους του προγράμματος του «Φιλήμονα» γνωρίζω ότι το πρόγραμμα αυτό είναι έργο του Θεού. Είναι μια από τις φανερώσεις της επίγειας Βασιλείας του Θεού όπου η ενέργειά Του, η δύναμή Του, το έλεός Του και η Χάρη Του είναι αναμφισβήτητα όλα τα όπλα και όλα τα φάρμακα που μπορούν να θεραπεύσουν τον κάθε εξαρτημένο. Αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ ο «Φιλήμων» ξεκίνησε από τον οραματισμό ενός πρώην τοξικομανούς που ελευθερώθηκε χάρη στον Κύριο από τα ναρκωτικά και υπηρετήθηκε ως πρόγραμμα από ανθρώπους που γεύτηκαν

την ίδια εμπειρία, το ότι δεν σταμάτησε να υπάρχει αυτά τα 24 χρόνια προσφέροντας «οσμή ευωδίας», οφείλεται στην επιμονή, την υπομονή, την προσπάθεια, το πάθος, την προσφορά, τον αγώνα, τη στήριξη, την αγάπη και την πίστη ανθρώπων που δεν είχαν και δεν έχουν καμία σχέση με τον κόσμο των εξαρτήσεων! Οι άνθρωποι αυτοί είναι όλοι εκείνοι που με όποιο τρόπο προσέφεραν εθελοντικά στο «Φιλήμων» αλλά και όλοι όσοι αποτέλεσαν όλα αυτά τα χρόνια και αποτελούν σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο του «Φιλήμονα», και ευθύνονται για την καινούργια αυτή πορεία του προγράμματος. Αυτό είναι το θαυμαστό: κάποιος που ποτέ δεν γνώρισε ένα πρόβλημα, αφοσιώνεται στο να το πολεμήσει! Ευχαριστώ τον Κύριο για τους πιστούς Του.

Η Θήβα είναι προορισμός, είναι όμως ταυτόχρονα και η νέα μας αφετηρία. Υπάρχουν ελλείψεις, όμως ο Κύριος είναι εκεί και Αυτός κάνει τα λίγα να γίνονται άφθονα. Υπάρχουν νέες προκλήσεις, το πρόγραμμα αλλάζει, η μεταβατική περίοδος έχει δυσκολία και ένταση, όμως ο Κύριος είναι εκεί και Αυτός δίνει στην τρικυμία τη γαλήνη. Υπάρχουν νέοι εργάτες στο έργο του «Φιλήμονα»: ο Δ/ντής Προγράμματος Γεώργιος Μπράουν και ένας από τους υπεύθυνους λειτουργίας του κέντρου, ο Ράλλης Καμπανός και ο Κύριος δίνει τη σοφία και την αγάπη που χρειαζόμαστε για να συνεργαζόμαστε για τη δόξα Του.

Ευχαριστώ τον Κύριο για τους αδελφούς. Το έργο αυτό απαιτεί από μέρους μας καρδιά ταπεινότητας και ζωντανής αληθινής λατρείας, κάθε λεπτό, μπροστά στο Βασιλιά.

Το τι θα ακολουθήσει μόνο Εκείνος το γνωρίζει. Σε εμάς να αρκεί η Χάρη Του. Αμήν.

Κώστας Χατζόπουλος
Λειτουργικός Υπεύθυνος «Φιλήμονα»