

... για τους γονείς και όχι μόνο

Προσευχή για τα παιδιά μας...

Κύριε, τα παιδιά μας ανήκουν σε Εσένα. Αναγνωρίζουμε ότι, άσχετα αν εμείς θεωρούμε τον ερχομό τους μεγάλη ευλογία, δώρο, κατόρθωμά μας, κακή σύμπτωση ή και τιμωρία μας, Εσύ είσαι πάνω από όλα Αυτός που επιθύμησε την ύπαρξή τους και τα έφερε στον κόσμο.

Γι' αυτό, Κύριε, ανάλαβε τα παιδιά μας.

Αυτά τα στρουμπουλά μωρά που όλοι τα αγαπάνε και τα κανακεύουν. Και τα άλλα, που ήρθαν στη ζωή κατά λάθος και στριμώχτηκαν για να επιβιώσουν στο σπίτι και στην καρδιά μας.

Τα καλοζωισμένα μας φοιτητόπουλα, που όλα τούς ήρθαν βολικά μέχρι σήμερα και ακόμα δεν έχουν φτάσει στα όρια του εαυτού τους. Και τα άλλα, που με νύχια και με δόντια πάλεψαν να πιαστούν από κάποιο σωσίβιο για να μη βουλιάξουν.

Εκείνα που τους φουσκώσαμε τόσο τον εγωισμό, που μετά δεν τα αναγνωρίζουμε ούτε οι ίδιοι, ξεχνώντας πως εμείς διαπλάσαμε το χαρακτήρα τους.

Αυτά που τα κάναμε με εξωσωματική και επειδή κινδυνέψαμε να τα χάσουμε, τα θεωρούμε ιερά και τα κλείσαμε σε χρυσό κλουβί.

Κύριε, κι εκείνα που τα παρατήσαμε στους πέντε δρόμους τότε που ψάχναμε να βρούμε τον εαυτό μας.

Και τα άλλα, που βγάλαμε επάνω τους ό,τι πιο διεστραμμένο και καταστροφικό έκρυβε η ψυχή μας.

Κι εκείνα που μας έχουν πληγώσει τόσο, που κουραστήκαμε πια να τ' αγαπάμε.

Και τα άλλα, που τους είπαμε κρυφά ή φανερά «δεν είσαι παιδί μου».

Και αυτά που όλα πάνε στραβά επάνω τους, ακόμα και πριν γεννηθούν.

Και εκείνα που μετά τη γέννησή τους χειροτέρεψε τόσο η ζωή μας, που νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να τα νοιαστούμε.

Και εκείνα που, επειδή δεν μπορούσαμε να τους δώσουμε την αγάπη που χρειαζόνταν, βγήκαν ανάπηρα.

Κύριε, και τα παιδιά εκείνα που τους δώσαμε το καλύτερο που μπορούσαμε, αλλά τώρα τα έχει βάλει στο μάτι ο διάβολος με πειρασμούς, διλήμματα, παγίδες και σταυροδρόμια.

Κύριε, βοήθησέ μας να βλέπουμε τις ανάγκες των παιδιών μας και να υπηρετούμε αυτές, όχι τις δικές μας ανάγκες μέσα από αυτά. Και Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ θα αναλάβεις ολοκληρωτικά τις δικές μας ανάγκες, για να μπορούμε εμείς με τη δική Σου χάρη πάντοτε να τα φροντίζουμε επαρκώς.

Και δώσε μας ουράνια σοφία και θάρρος για να υπερασπίσουμε την ψυχή τους και να τους μεταδώσουμε έτσι την αγάπη Σου.

Κύριε, κάνε μας αρκετά καλούς γονείς.

Ιωάννα

Τα νέα του Φιλήμονα



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



Λίγα λόγια, έτσι για αρχή

Ψάχνοντας το νόημα των Χριστουγέννων

Μεγάλη εμπορική αλυσίδα καταστημάτων διάλεξε για μήνυμά αυτά τα Χριστούγεννα τη φράση «η ζωή είναι γιορτή».

Στο παρελθόν, ο εορτασμός των Χριστουγέννων που είχε ετοιμάσει ο Δήμος Αθηναίων παρουσιάστηκε στην πόλη με την προτροπή «Μπες στη γιορτή».

Η αλήθεια είναι ότι μπορεί κάποιος να βρει το νόημα των Χριστουγέννων μέσα στις δύο αυτές φράσεις, αρκεί πρώτα να τις αναποδογυρίσει...

Εξηγώ. Πρώτα από όλα, τα Χριστούγεννα υπήρξαν επειδή η ζωή ΔΕΝ είναι γιορτή. Στην Ελλάδα του ΔΝΤ, του μνημονίου, των λουκέτων και κυρίως της ανεργίας δε χρειάζεται κόπος για να πείσεις κάποιον ότι η ζωή δεν είναι εύκολη, όμορφη, ευχάριστη και γιορτινή. Όμως και πέρα από αυτό. Η ζωή μας είναι αγγιγμένη από το πέπλο της ματαιότητας. Όταν τα φώτα των Χριστουγέννων σβήσουν και τα στολίδια μαζευτούν, τότε τι μένει; Η ζωή λοιπόν δεν είναι γιορτή.

Ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο σλόγκαν. Μπες στη γιορτή! Έλα μέσα στη γιορτή.

Στην πραγματικότητα, αν κάτι γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα είναι ακριβώς το αντίστροφο. Είναι το γεγονός ότι η γιορτή ήρθε σε μας. Μπήκε στον κόσμο μας, μπήκε στη ζωή μας. Δεν ερχόμαστε εμείς σ' αυτήν, αλλά αυτή σε μας. Γιατί το λέμε όμως αυτό; Ο ουρανός είναι μια ατέλειωτη γιορτή. Μιλώντας γι' αυτόν ο συγγραφέας της προς Εβραίους τον περιγράφει ως «πανηγύρι», δηλαδή γιορτή, χαρά. Τι άλλο είναι λοιπόν τα Χριστούγεννα από το άνοιγμα του ουρανού και από τον ερχομό του ουρανού σε μας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού;

Να λοιπόν τι μας λένε τα Χριστούγεννα. Το αντίθετο από αυτό που εμείς, είτε από αφέλεια, είτε από αυταπάτη θέλουμε να πιστέψουμε. Το μήνυμα των ημερών αυτών είναι ότι η ζωή μπορεί να γίνει γιορτή, επειδή η γιορτή του ουρανού «ενσαρκώθηκε» και ήρθε στον κόσμο μας και μπορεί να έρθει και μέσα στη ζωή σου. Λοιπόν να η ευχή μας, άσε τη γιορτή να μπει στη ζωή σου!

Γιώτης Καταρτζής



ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΦΙΛΗΜΟΝΑ - Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Έκδοση
Εκδότης - Ιδιοκτήτης: Σωματείο «Φιλήμων» - Χριστιανικό Κέντρο Απεξάρτησης
Λογαριασμός Εθνικής Τραπέζης: 104/296266-73

“Αφήστε όλες σας τις φροντίδες σ’ Αυτόν, γιατί Αυτός φροντίζει για σας...”

Μια μητέρα

Θέλω να βγω απ’ το αδιέξοδο...

Ιωάννης Μαρκουλίδης

Προσευχή για τα παιδιά μας...

Ιωάννα

Οι γονείς γράφουν...

“Αφήστε όλες σας τις φροντίδες σ’ Αυτόν, γιατί Αυτός φροντίζει για σας...”

Α' Πέτρου 5:7

Παρακολουθώ τα παιδιά μου να μεγαλώνουν και καμαρώνω που το χτεσινό μωρό περπατάει, μιλάει, πάει σχολείο, έχει φίλιες, βγαίνει τα βράδια, οδηγεί αυτοκίνητο και ... και... και...

Δεν μπορώ όμως να μην ανησυχώ, όταν παρακολουθώ τηλεόραση, ακούω ραδιόφωνο, συζητώ με γνωστούς, φίλους και συναδέλφους. Δεν μπορώ να μη φοβάμαι για τη νεολαία και για τα δικά μου παιδιά, δεν μπορώ να ηρεμήσω όταν κάθε μέρα τόσοι νέοι καταστρέφονται και πεθαίνουν από τη μάστιγα της εξάρτησης από ουσίες.

Ή μήπως μπορώ... Μα ναι, μπορώ να εμπιστευτώ το παιδί μου, τα παιδιά μου, όλα τα παιδιά, όλους τους νέους στον Κύριο Ιησού Χριστό! Εκείνος μόνο δίνει ειρήνη, τη δική Του ειρήνη στην καρδιά μου. Εκείνος μόνο μπορεί να προστατέψει, να καθοδηγήσει, να θωρακίσει και να βεβαιώσει το παιδί μου, τα παιδιά μας ότι πάντοτε τα αγαπά, πάντοτε τα περιμένει να Τον εμπιστευτούν, πάντοτε είναι αξιόπιστος φίλος, πάντοτε είναι Σωτήρας, πάντοτε είναι ο Μεγάλος Γιατρός ψυχών και σωματών.

Μια μητέρα
2/12/2010



Οι συνεργάτες του «Φιλήμονα» γράφουν...

Θέλω να βγω απ' το αδιέξοδο...

(Συνταρακτικές ιστορίες παιδιών που πήραν το δρόμο χωρίς αλλά και με επιστροφή)

Η Νίκη κάθεται πίσω από την εσωτερική πόρτα του σταθμού του τρένου.

Τα μάτια της γυαλίζουν.

Από το χέρι της γλιστράει η κηλιδωμένη με αίμα σύριγγα και δεν αντιλαμβάνεται τι γίνεται γύρω της. Ο σφυγμός της χτυπά αργά. Το πρόσωπό της έχει ιδρώσει. Δεν υπάρχει επιστροφή. Ξέρει, αυτό είναι το τέλος.

Κάποτε τη βρίσκουν νεκρή. Άλλο ένα θύμα των ναρκωτικών. Τι άσχημη manía είναι αυτή....

Παιδιά και από τις καλύτερες οικογένειες να χάνονται. Τι λοιπόν συμβαίνει με τον κόσμο μας; Γιατί αυτό το ωμό τέλος;

Αυτή, αγαπητοί μου φίλοι, παιδιά και αδερφοί, είναι η μαύρη πλευρά του νομίσματος.

Τώρα ερχόμαστε στη δεύτερη πλευρά. Εκεί που στέκεται ο Ιησούς Χριστός με ανοιχτή την αγκαλιά Του και το αίμα Του να χύνεται στο σταυρό για να μας σώσει.

«Λέγομαι Μαρία. Από περιέργεια δοκίμασα και μετά κόλλησα, εξαρτημένη στην ηρωίνη. Έμπαινα όλο και περισσότερο στην εγκληματικότητα με κλοπές, διαρρήξεις κλπ. Μετά με έριξαν στη φυλακή.

ΦΙΛΟΙ; Δεν είχα άνθρωπο να μου συμπαρασταθεί στην απογοήτευση.

ΑΓΑΠΗ; Με χρησιμοποιούσαν μόνο για τα δικά τους συμφέροντα.

ΜΕΛΛΟΝ; Δεν είχα. Ήμουν εντελώς διαλυμένη, ήθελα να πετάξω τη ζωή μου.

Στο κελί της φυλακής διάβασα για πρώτη φορά την Αγία Γραφή. Φώναξα: «Θεέ μου, αν υπάρχουν, πού είσαι Εσύ; Βοήθησέ με!». Και να, η απάντηση ήρθε.

Έλαβα γράμμα από μια παλιά μου φίλη, η οποία μου έγραφε: «Μαρία, μόνο ο Ιησούς μπορεί να σε βοηθήσει στα προβλήματά σου. Και εγώ το έζησα. Ο Ιησούς με ελευθέρωσε».

Αυτή η απλή πρόταση καρφώθηκε σαν βέλος στην καρδιά μου, υπήρχε μόνο μία απόφαση. Θα δοκιμάσω και θα ζήσω με τον Ιησού Χριστό. Δεν υπήρχε άλλη λύση.

Και πράγματι, ο Ιησούς Χριστός ανανέωσε τη ζωή μου. Η πίστη στον Ιησού νίκησε όλο το σκοτάδι μέσα μου. Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Στο Σταυρό του Γολγοθά έδωσε Εκείνος το αίμα Του και τη ζωή Του για εμάς. Εκεί στο Σταυρό υπέφερε ο Ιησούς για τις αθλιότητές μας, τους πόνους μας, τις απογοητεύσεις μας, τους πολλαπλούς φόβους μας. Εκεί στο Σταυρό έγινε Εκείνος για μας κατάρτα για να μην είμαστε αιώνια εμείς καταραμένοι. Εκεί στο Σταυρό ο Ιησούς νίκησε την τρομακτική εξουσία του σατανά. Εκεί στο Σταυρό θριάμβευσε Εκείνος πάνω σε όλες τις δυνάμεις του σκότους και του θανάτου.

Ο Ιησούς είναι ο νικητής. Εκείνος αναστήθηκε και ζει αιώνια.

Αγαπητά μου παιδιά - και τώρα απευθύνομαι στα παιδιά που βρίσκονται στο πρόβλημα - προσέξτε αυτές τις δυο μαρτυρίες που αναφέραμε και διαλέξτε τη δεύτερη, που βλέπουμε πως η Μαρία με βοηθό και αρχηγό στη ζωή της τον Ιησού Χριστό νίκησε όλα τα προβλήματά της και βαδίζει με τον Ιησού Χριστό νικήτρια.

Επιμέλεια στήλης: Ιωάννης Μαρκουλής.

